

# flits nr 1



Nieuwsbrief 30 augustus 2019

## Welkom



### Nieuw op school

Chadash, Yareh, Jax, Dany, Tahiyah, Benjamin en Sebastiaan

Welkom op school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Rank

## Aanmeldingen

Ouders gaan voor hun oudste/eerste kind soms laat tot de oriëntatie op een school over. Vanwege de planning en de groepsindeling is het van belang om op tijd in te schrijven. Ken je iemand die zich nog op een school moet oriënteren, laat ze dit dan weten!

## Kalender



### Aug

29 Einde vakantie

### Sept

02 Welkom ouders met koffie in de hal (8.30 uur)

09 Vanaf deze week ouder-contactgesprekken

11 Informatieavond 19.30 tot 19.00 uur

18-19 Schoolfotograaf

## Als een Arend...

Vrijdag 19 juli vlogen we uit. Eerst de leerlingen, daarna het team. Het was tijd voor de zomervakantie. Op verschillende plekken zijn we neergestreken om uit te rusten. Dit was thuis, ergens in Nederland of in Europa. Misschien wel op een ander werelddeel. Een actieve vakantie of juist één waarin je zo weinig mogelijk wilde doen. Loskomen van alles, ontspannen en genieten. Even niets moeten.

En nu...Nu is het weer tijd om te starten. Na 6 weken, strijken maandag 2 september onze leerlingen weer neer op De Rank.

Wij zijn er klaar voor. De lokalen zijn ingericht, het nieuwe leerplein is mooi opgeknapt en al het materiaal ligt weer klaar.

Vanmorgen hebben we als team het jaar geopend met als jaarthema:

"Sla je vleugels uit!"

Als het tijd is voor een arendsjong om te leren vliegen, wordt het door de ouders uitgedaagd om de sprong te maken. Als het jong zijn vleugels uitslaat en probeert te vliegen zijn zij in de buurt. Dreigt het te vallen, dan vliegt de arend onder zijn jong, zodat het veilig kan oefenen. Als een arend dagen wij, ouders thuis en leerkrachten op school, de kinderen uit om zich te ontwikkelen. En als het niet lukt? Dan zijn we in de buurt om ze te helpen.

"Sla je vleugels uit, oefen maar, probeer het maar, je kan het!  
Wij zijn er om jou te helpen."

In de bijbel wordt God als een Arend voorgesteld (Jesaja 40:31). Hij blijft in de buurt en vangt ons op als dat nodig is. Wat een veilig en vertrouwd gevoel is het dat er altijd Iemand is die bij je in de buurt blijft.



## Even voorstellen



Fijn om even kort kennis met jullie te maken in deze flits. Mijn naam is Laura Hemink-Vlekken en ik zal dit schooljaar starten in groep 1/2A. Begin dit jaar ben ik in Hoef en Haag komen wonen met mijn man. Tot aan de zomervakantie reed ik dagelijks terug naar basisschool 't Kompas in Nieuwkuijk, een klein dorpje in

Brabant, waar ik geboren en getogen ben. Omdat ik graag dicht bij huis werk ben ik op zoek gegaan naar een leuke school en heb deze gevonden in De Rank. Door de jaren heen heb ik les gegeven aan alle even groepen. Beginnend met groep 1/2 en de afgelopen 3 jaar geëindigd in groep 8. Met een switch van school leek het me

ook leuk een leeftijd switch te maken en daarom ga ik met veel plezier aan de slag in groep 1/2.

Tot snel en tot ziens op De Rank!

Ik ben Jiska van der Schans. Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd als leerkracht. Daarna heb ik twee jaar aan de Universiteit van Amsterdam Orthopedagogiek gestudeerd. Afgelopen zomer heb ik mijn Master behaald. Nu ga ik aan de slag op De Rank in groep 7B, waar ik heel veel zin in heb! Naast mijn studie ben ik werkzaam geweest bij een praktijk die basisschool kinderen die moeite hebben met leren éénop-één begeleid. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te volleyballen in competitieverband en geef ik ook volleybaltraining aan kinderen. Verder kan ik erg genieten van wandelen in de bergen, het maken van citytrips en leuke dingen doen met vriendinnen.



Mijn naam is Karin Tibben en ik ben trotse moeder van twee zoontjes van 5 en 3 jaar. Ik ben gelukkig getrouwd met Martijn en we wonen in Culemborg. Met veel plezier sta ik al 15 jaar voor de klas.

In dit nieuwe schooljaar zal ik op de maandag, dinsdag en woensdag les gaan geven aan groep 5 samen met juf Laura. Daar heb ik heel veel zin in!

Ik kijk er naar uit om ouders en kinderen te ontmoeten en om op De Rank te mogen werken!

Mijn naam is Esther van der Greef. Ik woon samen met mijn man en 2 kinderen in Vianen. Na ruim 11 jaar te hebben gewerkt op een school in De Meern, start ik dit schooljaar op De Rank in groep 3D.

Naast het lesgeven aan kinderen vind ik het in mijn vrije tijd leuk om te koken, bakken en creatief bezig te zijn. Ook skeeler ik graag.

Ik heb zin om jullie te ontmoeten!



Mijn naam is Elzemieke van Empel.

Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen bij de kennismaking van een sport, een positieve ervaring meekrijgen. Door de positieve ervaring zal herhaling van de sport worden vergroot.

Ik werk nu twee jaar bij Team Sportservice waarbij ik verschillende functies bekleed. Zo richt ik mij binnen Vianen en gemeente De Ronde Venen op het

aangepast sporten, geef ik bewegingsonderwijs aan basisschool de Voorhof, zet ik mij in voor kinderen met overgewicht in Nederland, geef ik sportles aan volwassenen en mag ik daarna mij nog richten op kleinere projecten.

Nu mag ik na de zomervakantie op maandagmorgen bewegingsonderwijs aan jullie school gaan geven. Helemaal leuk, ik heb er zin in!

## Oudercontactmomenten

Afgelopen schooljaar hebben we ervaren dat de gemaakte planning niet handig was. Wij, u als ouder en het team, hebben dit als onprettig ervaren. Juist de samenwerking tussen ouders en school, de driehoek kind-ouder-leerkracht, maakt dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

In de jaarplanning hebben we verschillende oudercontactmomenten gepland. Dit zijn "verplichte" en facultatieve oudercontactmomenten. Bij de "verplichte" verwachten we dat alle ouders op gesprek komen. Bij de facultatieve is het de keuze van de ouder of de leerkracht om een gesprek in te plannen. U ontvangt komende week de Jaarinfo met daarin de jaarkalender. Deze kalender zal ook in MSI gezet worden. Aandachtspuntje: de agenda in MSI is leidend.

In de komende weken hebben we de eerste contactmomenten gepland. Deze zijn voor de groepen 1 t/m 4 vanaf 9 september t/m 3 oktober. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn de kindplangesprekken van 16 september t/m 3 oktober. De gesprekken worden ingepland tussen 14.30 en 17.00. Vanaf dinsdag 3 september hangen er inschrijffijsten bij de klassen.

Groep 8 start met de adviesgesprekken. Hierover ontvangt u komende week een mail via MSI.

We kijken uit naar een mooie samenwerking met u, zodat uw kind zijn/haar vleugels uit kan slaan en kan groeien.

## Schoolbenodigheden



Wilt u er voor zorgen dat uw kind op de eerste schooldag de volgende spullen meeneemt:

Groep 3 t/m 8 een etui of pennenzakje dat in het laatje past met hierin

- een schaar, lijmstift, potlood, gum (geen kneedgum), kleurpotloden (de school verstrekt alleen kleurpotloden aan de leerlingen van groep 3) en evt. stiften
- een puntenslijper met hieraan een vast bakje voor slijpsel, ook voor driehoekig potlood
- een bewaarmap A4 met elastiek voor papieren. Een multomap mag ook. Let u erop dat het een vierrings-map is!

Groep 5, 6, 7, 8

- de Stabilo (in groep 4 van school gekregen), een **4 rings** multomap.

Afspraak met de leerlingen: zorg ervoor dat je schoolspullen **ALTIJD** in orde zijn (dus potlood op, gum kwijt, schaar zoek: meteen een andere meenemen van huis).

## Leesbingo

Vlak voor de vakantie hebben de kinderen een LEESBINGO kaart mee naar huis gekregen. Een kleine stimulans om te blijven lezen. Het ging niet alleen om het lezen van boeken, ook tijdschriften, stripboeken, recepten, menukaarten...

Lezen in de breedste zin.

Maandag mogen de ingevulde kaarten ingeleverd worden, samen met de foto van een leesmomentje.



## Niet vergeten en Wist je datjes

- Maandag 2 september om 08.30 koffie-momentje in de hal
- Etais en mappen meenemen naar school
- Groepen 8 starten maandag 2 september met gym in Helsdingen
- Vanaf 3 september inschrijven oudercontactmoment
- **Juf Petra bevallen is van een prachtige dochter, Bo Vieve**
- Het leerplein super mooi is geworden



